

# Et prik der blev til et kald

## - Kent på vej til Cambodia

I skrivende stund sidder jeg i England, hvor jeg er på 10 ugers missionærkursus på All Nations Christian College. Om ganske kort tid er jeg i Phnom Penh i Cambodja udsendt sammen med min familie af Luthersk Mission. Her vil jeg fortælle, hvordan det er gået til.



KENT KJÆR ANDERSEN  
BA I TEOLOGI FRA MF OG CAND.THEOL.

Cambodjas kirke blev slået i stykker og stort set udryddet under de røde khmerer, og først i 90'erne begyndte kirken at vokse igen. De sidste 10 år er kirken vokset med stor kraft. Uddannelsesniveaet i landet er meget lavt, også i kirken. I Cambodja skal jeg undervise på Phnom Penh Bible School, som uddanner præster, evangelister, kirkeledere o.l. til kirken i Cambodja og på den måde være med til, at Kristus bliver kendt i det buddhistiske land.

### Prikket på skulderen

Da jeg startede på MF's bachelor linje i 2007 havde jeg ikke et begreb om, hvor Gud ville føre mig hen. Langsomt begyndte tanken om at være præst at rykke tæt på uden, at jeg havde en iver efter det. Samtidig begyndte en udlandslængsel at røre på sig. Min kone og jeg har gennem flere år tænkt på udlandet som en mulighed, og derfor har jeg ofte overvejet en fremtid i Danske Sømands- og Udlandskirker.

I 2012 blev jeg på MF prikket på skulderen af fakultetsleder Jørn Henrik Olsen med følgende sætning: 'Kent, du skal være bibelskolelærer i Cambodja'. Herefter gik han sin vej! Vi tog dog en snak senere, og efter en længere proces blev vi i april 2013 antaget som missionærer i LM.

### 'Det er mig, der sender'

Undervejs i processen stødt vi på en del overvejelser og udfordringer. At rykke to voksne og tre børn fra trygge Danmark til et land, vi kun har læst om, er ikke noget vi gør fra tid til anden. Vi har dog igennem hele processen været ledt af Gud og dejlige mennesker. Jeg er ofte blevet mindet om ordene fra Gud: 'Det er mig, der sender!' Det er

UDSENDELSSESFEST

**Søndag den 3. august kl.10.30**

i Kronjyllands Frimenighed,  
Grenåvej 34, 8960 Randers



I Cambodja skal jeg undervise på Phnom Penh Bible School, som uddanner præster, evangelister, kirkeledere o.l. til kirken i Cambodja og på den måde være med til, at Kristus bliver kendt i det buddhistiske land.

fantastisk, at det er Gud, der har valgt at kalde og sende, så vil han ikke efterlade mig på gatis, selvom der ikke er meget af det i Cambodja.

### **Et papir og to åbne øjne**

I min studietid er jeg blevet mere og mere afklaret i min teologi og tro. Særligt sammenhængen mellem ord og liv på MF har betydet meget for dannelsen af min teologi. Jeg fik et eksamenspapir i hånden, der siger, at jeg er kvalificeret som teolog, men tiden på MF har også åbnet mine øjne for vigtigheden af at tjene. Guds mission bliver båret ud i Danmark og resten af verden gennem villige tjenere.

### **Den kristne tjener**

Jeg kom på MF til at holde meget af systematisk teologi og særligt Martin Luther og Regin Prenter. Jeg oplevede dog også, at dogmatikken ofte blev brugt som slagvåben. Slagvåben er rigtigt gode i den rigtige situation, men som kirke går vi ikke først og fremmest med våben, men i tjeneste. En anden af mine teologiske favoritter, Dietrich Bonhoeffer, skrev i sin bog Nachfolge: "Die Welt Herrscht, der Christ dient". Verden hersker, den kristne tjener! Disse ord er nøgleord for mit kald ind i mission, både nu og senere i Cambodja. Både undervisning og kaffe-/bordfodbold-snak på MF har været med til at danne min teologi og dermed også den tro og spiritualitet, jeg ønsker at leve ud. Jeg føler mig udrustet til min kommende tjeneste og glæder mig meget over, at vi som familie er kaldet til at tage del i Guds kirke i Cambodja, og jeg sammen med de studerende får lov at udvikle min teologi og min tro endnu mere.



*Cambodja er et buddhistisk land, men de sidste 10 år er den kristne kirke vokset.*