

Pressemeddelelse

## Menighedsfakultetet har fået ny formand

### **Bestyrelsesformand Jørgen Jørgensen har ønsket at stoppe som formand og afløses af sognepræst Sune Skarsholm**

Efter et imponerende langt træk på 19 år som bestyrelsesformand for Menighedsfakultetet (MF) fortalte sognepræst Jørgen Jørgensen til MF's bestyrelsesmøde den 27.11.2020, at han gennem længere tids overvejelse er nået frem til beslutningen om at give posten som formand videre.

Bestyrelsen konstituerede sig derfor med sognepræst Sune Skarsholm som ny formand. Sune Skarsholm er som tidligere generalsekretær for Promissio og nuværende sognepræst i Løsning fortrolig med ledelsesopgaver og er med sit indgående kendskab til MF som både tidligere studerende og som medlem af bestyrelsen i fem år klædt godt på til opgaven som formand. Sune Skarsholm udtaler:

*Jeg har fulgt Menighedsfakultetet i næsten hele mit voksenliv. Fra indskrivningen i 1992 som teologistuderende på Aarhus Universitet til, at jeg blev kandidat i 2001. I 00'erne som medlem af et udvalg for fagene Praktisk Teologi og Missionsteologi og som gæsteunderviser i et forløb om ledelse. Siden efteråret 2015 har jeg haft sæde i bestyrelsen for MF.*

Ifølge Jørgen Jørgensen er det bestyrelsesformandens fornemste opgave at: *være på forkant med udviklingen, så der er både tryghed og arbejdsglæde blandt de ansatte. Bestyrelsens opgave er udadvendt: Det er her beslutningerne om, hvorledes vi vil profilere os, skal tages.*

Jørgen Jørgensen uddyber: *Hvis både bestyrelse og daglig ledelse er sig sine opgaver bevidste – og anerkender og respekterer hinanden, giver det både en stærk bestyrelse og en stærk daglig ledelse. Den balance har vi fundet – og det har været en fornøjelse og velsignelse at være med.*

Sune Skarsholm røber allerede nu, hvad han ser som sin primære opgave som ny formand:

*Som bestyrelsesformand er rammerne givet på forhånd. Menighedsfakultetet er en videnskabelig uddannelsesinstitution på samme evangelisk-lutherske værdigrundlag, som vi blev stiftet på i 1967. Det skal jeg naturligvis ikke ændre på. Men jeg skal sammen med bestyrelsen være med til at sikre, at uddannelsesinstitutionen fortsat bidrager teologisk til tre sammenhængende arenaer: kirken, videnskaben og samfundet.*

*For at nå det mål er der flere udfordringer, som vi skal overkomme. For det første et for lavt optag af studerende på MF. Vi skal have flere studerende, så vi bedre kan være med til at afhjælpe den stigende præstemangel i folkekirken.*

*For det andet er vi presset på økonomien, bl.a. fordi vores studerende ubegribeligt nok stadig ikke modtager SU og derfor må klare sig med et mindre stipendium fra MF.*

*Endelig vil vi gerne udvikle ressourcecentre for unge intellektuelle med forskellig kirkelig og faglig baggrund, så kristne synspunkter bliver gjort gældende i den brede offentlighed. Det kræver udvidede fysiske rammer på MF, rekruttering af studerende og forskere, samt strategiske partnerskaber med andre interessenter.*

## **Uddybning af Jørgen Jørgens 19 år som formand**

Jørgen Jørgensen ser tilbage på 19 begivenhedsrige år i Menighedsfakultetets historie, hvor nogle af højdepunkterne for ham har været lanceringen af egen selvstændig bacheloruddannelse i 2005, opførelsen af tilbygningen og missionssamarbejdet 'TORVET' i 2012 i samarbejde med Israelsmissionen og Promissio samt beslutningen om at opføre et seksetagers byggeri i MF's baghave, som pt er ved at tage form på tegnebrættet.

Jørgen Jørgensens deltagelse i bestyrelsen går helt tilbage til hans tid som studerende på Menighedsfakultetet, hvor han i 1984 i sin egenskab af informationssekretær var med i bestyrelsen frem til 1988. Allerede i 1995 blev han valgt ind igen og var med frem til 1999. I 2001 blev Jørgen Jørgensen for tredje gang valgt ind i bestyrelsen og har så de seneste 19 år som bestyrelsesformand bidraget væsentligt til at tjene Menighedsfakultetets mission: på folkekirkens trosgrundlag at uddanne engagerede teologer til opgaver i kirke og mission.

Jørgen Jørgensen understreger, at han alle årene har været glad for bestyrelsesarbejdet, men at arbejdsmængden er efterhånden blevet for stor.

*Jeg har været glad for opgaven – og er det stadig. Det har været utroligt spændende. Men også arbejdskrævende – og det daglige arbejde som sognepræst i et stort sogn er heller ikke blevet mindre. Jeg kan mærke, at jeg har brug for lidt mere tid til det hjemlige engagement.*

Den afgående formand har ofte rost bestyrelsen for dens kompetencer og engagement, og han er derfor helt tryk ved at give stafetten videre: *Miljøet omkring MF's ledelse; både i bestyrelse og blandt de ansatte er i en absolut god gænge. Det er helt uproblematisk at give opgaven videre.*

## **Uddybning om Sune Skarsholms teologiske baggrund**

Det er tydeligt, at Sune Skarsholm har stor kærlighed til Menighedsfakultetet, og at han ser tilbage på sin studietid med glæde:

*Jeg er taknemlig for den genuine og højt kvalificerede undervisning, som jeg fik på MF gennem min studietid. Jeg var heldig at påbegynde studiet, da mange af lærerne netop havde afsluttet deres disputater, og derfor var tilbage med masser af energi til at undervise.*

Den nye formand kender og anerkender ikke blot Menighedsfakultetets uddannelse, men også teologiuddannelsen på Aarhus Universitet og udtrykker her, hvordan han oplever, at de to uddannelser adskiller sig fra hinanden:

*Jeg modtog bestemt også kompetent undervisning på Aarhus Universitet sideløbende med undervisningen på MF. Men jeg oplevede, at universitetets ikke-konfessionelle udgangspunkt og bevidste adskillelse af tro og viden virkede opløsende på teologiens kerne og sammenhængskraft. Jeg tror, at det skyldtes, at mange af underviserne distancerede teologien fra dens kilder: at Gud er en levende og handlende realitet. Det virkede som om, at teologien mistede kontakten med Gud.*

*På MF fik jeg en undervisning som var kvalitetsmæssigt på omgangshøjde med universitetets, men som tillige evnede at integrere tro og viden. Man kunne måske sige, at på MF stod auditorium og alter aldrig langt fra hinanden. Dermed var MF med til at give mig en identitet i en konservativ og praksisnær teologi, som jeg har trukket veksler på lige siden og er i stadig dialog med.*