



GIV DIG RIG!

GRØNSAGER OG
GAVMILDHED

04

FORVALTERANSVARET

06

SAMTALE PÅ SKINNER

08

Giv dig rig!



INGOLF HENOCH PEDERSEN
FAKULTETSLEDER

Forestil dig, at Jesus bliver inviteret som prædikant ved Folketingets åbning. Hvad vil hans budskab være til de forsamlede politikere? Det kan vi kun gisne om. Men da han gik hernede på jorden, advarede han igen og igen mod rigdommens farer. Jesus understregede, at et menneskes liv ikke afhænger af, hvad det ejer.

6 kirkelige organisationer og institutioner, heriblandt Menighedsfakultetet, har valgt at gå sammen om at lade 2010 være et år med et ganske særligt fokus på vores forhold til de materielle goder. Der er valgt et slogan for projektet: "Giv dig rig!", som skal få os til at stoppe op og gøre os klart, at rigdom og lykke ikke består i at skrabe til sig og opnå størst mulig velstand. Sand rigdom består i at kende Gud og tage imod

Guds gode gaver med taknemlighed og forvalte dem i ansvarlighed over for Gud og sin næste.

Jeg vil stærkt opfordre til at gøre flittigt brug af det materiale, der nu er på vej ud som led i denne kampagne. Denne sag kan ikke få for meget fokus i det kommende år. Emner i relation til forbrug og forvaltning må sættes på programmet rundt omkring i kirker og missionsforeninger ved gudstjenester, møder og i bibelkredse. Vi må samtale med hinanden om vores forvaltning af de materielle ting. Vi må lære vore børn og børnebørn en ansvarlig holdning til den materielle overflod. Og det bør give genlyd langt ud i det almindelige samfundsliv.

På Menighedsfakultetet har vi valgt at lade de 10 teser, som er udarbejdet i forbindelse med projektet, være i fokus for andagterne her i foråret. Vi har ikke før haft et helt semester med samme tema for andagterne, men dette emne er så vigtigt, at vi vil gøre det. Jeg vil opfordre alle til at overveje, om man andre steder kan gøre noget lignende

MF-bladet

Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N
Tlf. 8616 6300 - Fax 8616 6860 -
Giro 8177600 (korttype +01<)
mf@teologi.dk - www.teologi.dk
Fakultetsleder: Ingolf Heno Pedersen
Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen

Februar 2010 - 39. årgang Oplag: 7.600

Ændringer vedr. abonnement - ring venligst 86 16 63 00

TRYK

Øko-Tryk Skjern

GRAFISK DESIGN

Graphic Care

MF-bladet 2010

udkommer i februar, april, juni, august,
oktober og december.

REDAKTION

(mfbladet@teologi.dk)
Fakultetsleder Ingolf Heno Pedersen
Landssekretær Nils Andersen
(ansvarshavende)
Stud. theol. Levi E. Dørken
Stud. theol. Filip Bodilsen
Journaliststuderende
Anne Katrine Gottfred Jensen

Foto: Forside og s. 5: Stock.XCHNG.

STUDIEINTRODUKTIONSDAG FREDAG DEN 5. MARTS

Studiekoordinator Per Kolstrup med flere giver fredag den 5. marts kl.10-12 en introduktion af mulighederne for at læse teologi på Menighedsfakultetet. Så mød op, hvis du vil høre mere om vores bacheloruddannelse i teologi, undervisningstilbud til teologi- og religionsvidenskabsstuderende på Aarhus Universitet, læsepladser, vort kristne fællesskab, bibliotek og meget mere. Vi optager nye studerende på bacheloruddannelsen sommeren 2011. Se mere på www.teologi.dk



SE BESTYRELSESFORMAND I DR KIRKEN

Jørgen Jørgensen, som er formand for Menighedsfakultetets bestyrelse og sognepræst i Aabenraa, er månedens præst i DR Kirken i februar. TV udsendelserne sendes søndage kl. 14.

SEMESTERFORELÆSNING OM DET NYE PAULUSPERSPEKTIV

Onsdag den 17. marts får vi besøg af en kendt international forsker inden for Ny Testamente, lektor Simon Gathercole fra Cambridge University, som blandt andet er kendt for sin kritik af det nye Paulusperspektiv.

Kl. 10.15-15 forelæser lektor Gathercole over emnet: "Det nye Paulusperspektiv for dummes: Hvad handler diskussionen om?"

Kl. 13.15-15.00: seminar om emnet: "Er der ros på dommens dag? Dom efter gerninger i lyset af den nyeste Paulusforskning".

Alle er velkomne, fri entré.

FORELÆSNINGSRÆKKE OM SØREN KIERKEGAARD



Hvem var Søren Kierkegaard, hvad var hans anliggende, og hvordan var hans kristendomsforståelse? Den slags spørgsmål vil dr. theol. Anders Kingo gennem syv forelæsninger give sit svar på. Forelæsningerne ligger kl.19-21.30 de første syv mandage i februar og marts, og alle interesserede er velkomne. Find program og flere oplysninger i Decemhernummeret af MF-bladet eller på www.teologi.dk.



TEOLOGI FOR KIRKENS SKYLD

Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem teologisk forskning og uddannelse. Vi tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i høj grad er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse.

Vores 4-årige internationalt akkrediterede BA-uddannelse rummer klassisk teologi, praktik, mulighed for mentoring og giver adgang til videre studier på universitetet. Vi optager nyt hold studerende i ulige år. Vi tilbyder de studerende læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende fra Aarhus Universitet er meget velkomne. Desuden afholder vi foredrag og temadage, som er åbne for alle interesserede. Find flere oplysninger om Menighedsfakultetet på www.teologi.dk

Hvad rødløg, tomater og grønkål har lært mig

... SÅ I FÅR RIGELIGT AF ALT TIL AL GAVMILDHED, OG DET EN GAVMILDHED, SOM FØRER TIL TAKSIGELSE AF GUD GENNEM OS. (2. KOR 9,11)



MARIANNE LUND
BIBLIOTEKAR

Når Paulus i de foregående vers skal forklare, hvad der gør en kristen til en glad giver, nævner han *nåden*, som det, der sætter det hele i gang. Ikke bare en nåde til husbehov, men en nåde med tillægsord: *al* nåde i *rigt* mål (v.8). Men for at forklare tingenes sammenhæng bliver han også nødt til at bruge et billede fra økologiens verden om frø, der både giver nok til brød og til udsæd.

Her forstår jeg Paulus vældig godt, for min køkkenhave lærer mig så meget om Guds nåde. Jeg sår nogle små frø, og så gør Gud resten. Ikke bare sådan, at vi selv har nok af rødløg, tomater, grønkål og mange andre herligheder, men der er også rigeligt til at give væk af. Arbejdet med afgrøderne skaber taksigelse i mange led: forundringen over at køkkenaffald hvert år bliver til den dejligste kompost, så- og spireprocessen er det årlige mirakel, høsten er én stor lovsang, måltiderne er en meget større nydelse, når grøntsagerne er hjemmedyrkede. Samtidig er der stadigvæk nok til at dele ud af, og jeg håber, det skaber tak til Gud i andre hjem, når produkterne bliver fortæret dér. 40 m² østjysk parcelhusjord er et sandt lærestykke i "alt af nåde".

MÆRK VERDEN

Nåden sætter altså en kædereaktion i gang: nåde, gavmildhed, taksigelse. Jeg tror, vi skal fylde vores liv

med disse kædereaktioner. Skærpe vores sanser, så vi ser hvilken rigdom, vi er omgivet af, og få den delt med andre. Skærpe vores sanser, så vi får mere glæde og taknemmelighed ud af vores forbrug. Desværre har forbrug det med at sløve vores sanser. 68% af os ved ikke, hvad vi skal ønske os til jul. Hvis forbrug ikke gør os gledere, hvorfor så ikke bare øve sig på at forbruge mindre?

Jeg har i flere år bevidst øvet mig på ikke at slæbe mere til huse. En hel enkel leveregel: en ting ind, en anden ud. Det betyder, at hvis jeg har købt en ny T-shirt, skal der kasseres én i den anden ende. Det har skærpet min vilje til ikke at falde for billige tilbud, og jeg har mindst fået tre glæder ud af det: glæden over, at de 2700 liter vand, der går til produktion af en T-shirt i stedet kan bruges til produktion af majs og ris, glæden over at kassere et stykke godt brugt tøj, og en større glæde over at få noget nyt. Lykken består i at gøre sine glæder enkle!

BEDRE LIDT END INGENTING

Jeg har en anden leveregel: det er bedre at gøre lidt end ingenting. Den er god at holde sig for øje, både når det gælder klimaadfærd, bedre fordeling af verdens ressourcer, evangelisation, givertjeneste, gæstfrihed og omsorg. Det gælder om at få de store krav, der har det med at kvæle os, gjort overkommelige. Det er bedre at sende et postkort end ikke at give lyd fra sig, det er bedre at kigge ind et kvarter end helt at lade være. Selv det at gøre lidt, ændrer noget for andre, og hvad der måske er vigtigere: det ændrer noget hos mig. Det sætter mig ind i kædereaktionen: nåde, gavmildhed, taksigelse. Hvad er hoved, hvad er hale? Det er nåde alt sammen.



MENNESKE

NOGLE BIBELSKER TANKER OM KRISTNES FORHOLD TIL PENGE

– kend dit forvalteransvar



**FLEMMING
KOFOD-SVENDSEN**
PH.D-STIPENDIAT,
FHV. MINISTER

På skabelsens morgen gav Gud os mennesker en stor kulturopgave: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden" (1 Mos 1,28). Vi har fået et forvalteransvar for den verden, vi lever i.

TIENDE

Det er Gud, der er alle gavers giver. Hver gang mennesker får eller tjener noget, skal en del af det stilles til hans disposition. I 3 Mos 27,30 hedder det: "Al tiende af landet, både jordens korn og træernes frugt, tilhører Herren". Israelitterne var ulydige mod Herrens formaninger om tiende. De prøvede at snyde Herren ved at beholde noget af tienden til sig selv, men unddrog sig dermed også Guds velsignelse (Mal 3,10).

GUD ELLER MAMMON

Jesus advarer ofte mod den magt, penge kan få over et menneske. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon (Matt 6,24). Ja mennesket kan gå så meget op i den skabte verden, at det prøver at vinde det hele til sig selv. Men hvad gavner det, hvis prisen bliver, at man går fortabt (Luk 9,25-26). Den rige unge mand ville gerne arve det evige liv, men hans kærlighed til penge spærrede for Jesus (Matt 19,16-22). Da Zakæus mødte Jesus, fik det meget konkrete følger for hans økonomiske dispositioner (Luk 19,1-10). Og Jesus roser den fattige enke, der netop ikke var bundet til penge, selv om hun uden tvivl har haft brug for hver en krone (Mark 12,41-44).

Jesus fastholder, at hans disciple skal give tiende (Matt 23,23), blot de ikke bruger det at give tiende som undskyldning for at undlade at øve ret og barmhjertighed og troskab. Friheden i Kristus betyder ikke frihed til at leve for os selv, så vi unddrager Gud "førstegrøden" af det, vi får ud af at bruge vore evner.

VÆR GAVMILD

Paulus advarer mod at være griske (1 Kor 6,10). Griske mennesker vil altid have mere og beholde tingene for sig selv uden at ville give til andre. Sådanne mennesker skal ikke arve Guds rige. I 1 Kor 16,1-4 og 2 Kor 8-9 og Fil 4,15-20 opfordrer Paulus konkret til systematisk givertjeneste. Man skal simpelthen regelmæssigt lægge noget til side (1 Kor 16,2). Oversat til vore dages samfund kunne det betyde regelmæssig PBS-indbetaling.

I sit første brev til Timotheus advarer Paulus helt på samme måde som Jesus mod den magt, som kærlighed til penge repræsenterer (1 Tim 6,6-10). Kærlighed til penge er simpelthen roden til alt ondt. De rige "skal være gavmilde og dele med andre" (1 Tim 6,18).

VORT POLITISKE ANSVAR

Ovenstående fører til en forpligtelse på at tage ansvar for det samfund, Gud har sat os i. Enhver kristen, der vil engagere sig politisk, må personligt føle sig forpligtet på den bibelske undervisning om penge. Så er det den enkeltes vurdering, hvad man konkret vil støtte med sine penge, og hvilket parti man vil præge med Bibelens syn på penge. Går man aktivt ind i politik, bør man på forhånd gøre sig klart, at politik altid er det muliges kunst. Politiske resultater opnås i samarbejde med andre, men hvilke politiske kompromiser vil og kan jeg tage ansvar for? Det kan man ikke ud fra Bibelen give et entydigt svar på. Her vil kristne vurdere forskelligt. Men vi står hver især til ansvar over for Gud med vores konkrete vurdering og handlen.



FASTETIDEN ER EN FORDYBELSESTID. NY ANDAGTSBOG TIL BRUG I FASTEN AF FAKULTETSLEDER INGOLF HENOCH PEDERSEN VISER VEJ.



Ovenlys på faste og forbrug



NILS ANDERSEN
LANDSSEKRETÆR

Jul, påske og pinse er kirkens store højtider, men fasten, hvad skal vi lige med den? Faste betyder at give afkald på noget for at få noget bedre. Selv om kristne ikke direkte er befalet at faste, viser både Jesu undervisning og praksis, at faste har en naturlig plads i en kristens liv. I den kirkelige tradition er de sidste 40 dage før påske fra askeonsdag til palmesøndag en særlig faste- og fordybelsestid. Spørgsmålet er blot, om fastetiden i praksis får konsekvenser for travle kristne i dag.

HJÆLP TIL FORDYBELSE

Men nu er hjælpen der! Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen har skrevet en lille, men vigtig bog med 40 andagter til brug i fastetiden. Bogen hedder "Ovenlys på faste og forbrug" og vil gennem daglige andagter hjælpe læseren ind i et dybere gudsforhold gennem bod og åndelig fordybelse. Tekster fra både Gamle- og Ny Testamente stiller spørgsmål til vore prioriteringer og afslører vores materialisme. På den måde er bogen

udfordrende og radikal og fører til selvansagelse. Men den rækker os også evangeliet og fører os ind foran Guds ansigt, der hvor vi syndere har et hvilested og kan modtage Guds betingelsesløse nåde og barmhjertighed. Bogen hjælper os til at prioritere Guds nærvær.

FLEKSIBEL I BRUG

Bogen rummer en lille andagt til hver morgen ud fra et bibelvers. Hver dag er der desuden et lille afsnit med citater til eftertanke samt en bøn og et huskevers til brug om aftenen. Jeg glæder mig til at bruge bogen som familieandagtsbog hjemme, men da den i sin kvadratiske udformning kun måler 13,5 cm., er den også egnet til at have med sig i dagens løb, så man kan tage den frem, når man har et ledigt øjeblik. Andagtsbogen er udgivet på Forlagsgruppen Lohse i den såkaldte Ovenlys-serie og koster 120 kr. (www.lohse.dk)

GIV DIG RIG

Udgivelsen er en del af det større "giv dig rig" projekt, som Menighedsfakultetet og fem andre kirkelige organisationer og institutioner står bag. Projektet vil opmuntre alle kristne til at leve et glad og ansvarligt liv, hvor vi taknemmeligt tager imod Guds gaver, men også tilgodeser dem, der har langt mere brug for vore ting og penge, end vi selv har. (www.givdigrig.dk)



Jeg tror aldrig, jeg har startet samtalen. Jeg vil ikke trænge mig på, for man skal sidde der i halvanden time.

ARMY
OF THE LORD
SERVING GOD IS NOT A JOB
(IT'S AN ADVENTURE)

Samtale på skinner



**ANNE KATRINE
GOTTFRED JENSEN
JOURNALISTSTUDERENDE**

“DSB og togets personale ønsker dem en god rejse,” lyder det fra togets højtalere. En god rejse for 25-årige Robert Svendsen indebærer, at han snakker med sine medpassagerer.

Robert Svendsen bor i Nørresundby og studerer på Menighedsfakultetet i Århus. Derfor rejser han hver dag med tog. “Turen herved om morgenen er mest til at sove og lave lektier, mens folk på turen tilbage til Nørresundby er mere friske. Det er godt at snakke med folk i et tog, fordi vi ikke kan lide at kede os. Når mennesker har læst Ud og Se, og har kigget på kryds og tværs'en og ikke kunne finde ud af den, så keder de sig. Så vil langt de fleste gerne snakke. De skal bare vide, at vi kristne også gerne vil,” siger Robert Svendsen.

MØDTE MORDER PÅ PERRON

“Jeg var ude for at ryge en cigaret i en pause på en perron”, fortæller Robert. “Der kommer en mand, som vil ryge sammen med mig. Han var på vej for at besøge sin ekskone i Nordjylland. Og så begynder han ellers bare at fortælle, at han har slået et menneske ihjel, og hun har slået to mennesker ihjel. Vi står der i max to minutter, og jeg får hele hans livshistorie om stofmisbrug, mord og fængsel. Det blev et ekstremt vidnesbyrd for mig om, hvor ensom han var. For som det første fortæller man jo ikke mennesker, man ikke kender, om det værste, man har gjort,” siger Robert Svendsen, og fortsætter: “Jeg skal bare stille mig til

EN DAGLIG TOGREJSE MELLEM NØRRESUNDBY OG ÅRHUS KAN BRUGES TIL ANDET END LEKTIELÆSNING OG AFSLAPNING. MØD HER EN AF DE NYE STUDERENDE PÅ MENIGHEDSFAKULTETET, ROBERT SVENDSEN, DER MENER, AT TRANSPORTEN ER EN OPLAGT MULIGHED FOR AT SNAKKE MED ANDRE REJSENDE.

rådighed, og så skal mennesker nok komme hen og snakke.”

VIL IKKE TRÆNGE SIG PÅ

Robert Svendsen vil helst, at folk kontakter ham. For Robert handler det om at vælge pladsen i toget bevidst. Han går uden om folk med musik i ørerne, for de har alligevel lukket verden ude, mener han. I stedet forsøger han at sætte sig ved mennesker, der lever op til vores fordomme. “Jeg tror aldrig, jeg har startet samtalen. Jeg vil ikke trænge mig på, for man skal sidde der i halvanden time. Nogen siger, at det bedste sted at fortælle om Jesus, er i et fly, for der er folk tvunget til at lytte. Men det er jo ikke positivt at give et billede af kristne som nogle, der fanger folk på den inderste plads,” siger Robert Svendsen. For ham er det vigtigste ikke nødvendigvis at fortælle om Jesus. “Det er mere vigtigt at få sagt, at jeg tror på Jesus og så vise min interesse over for de mennesker, jeg sidder sammen med,” siger Robert Svendsen. Han oplever, at folk åbner sig alt for hurtigt ligesom manden på perronen – måske fordi folk i dag er ensomme. “Jesus ville have set de her mennesker. Derfor vil jeg gerne se dem og lade dem føle sig set. Så er det egentlig ikke så vigtigt, hvad vi snakker om,” siger Robert Svendsen.

Også i de kommende numre af MF-bladet sætter vi fokus på nogle af Menighedsfakultetets studerende.

LÆGERNE AXELSEN & FAUSHOLT

Vestre Strandalle 56
8240 Risskov
Tlf. 8617 7674

**VI STIKKER
LIDT DYBERE**



Lone Dalsgaard

**Konsulent
& Psykoterapeut**



konsultation:
- Vejle
- København
- & på Sjælland

Mob. 22 32 24 73
www.lonedalsgaard.dk

**Dorthea
Nedergaard**



Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn
Vestergade 37 8600 Silkeborg

8681 6411

www.dnbegravelse.dk

**Lindholm
Auto**

*Reparation af
alle bilmærker*

Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke
Olesen
Tlf. 98 17 04 00



Dødsboer tømmes

Vi afhenter og sælger
gode brugte møbler,
ting og sager samt tøj.

Anelystparken 21 • Tilst
Tlf. 8616 6930

Åbningstider:
Ma.- fr. 11 - 17, lø. 11-15

Vi støtter
Mission Afrika og
Menighedsfakultetet

Bøger & bibler

Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler
fra alle danske kristne forlag



ProRex

FORLAG

www.prorex.dk • tlf. 7456 3343

MALERFIRMAET

Frede Møller Nielsen ApS



HEGNSVEJ 17 • 9970 STRANDBY • TLF. 98 48 10 99

KOM FØRST TIL MØLLER, FÅ FØRST MALET

**Dansk Tidsskrift
for Teologi og
Kirke**



www.teologisk-tidsskrift.dk

populærvidenskabeligt teologisk tidsskrift • ressourceartikler til
inspiration og udfordring • synliggørelse af fagteologiens relevans for
kirke og samfund • udgives fire gange årligt • grundlagt i 1974

imt

Indre Missions Tidende

Prøv Indre Missions Tidende
gratis i fire uger

Interviews Ugens prædiken Meninger Korte nyheder

Kontakt IMT tlf.: 82 27 13 35 eller Ing@imt.dk

ØKONOMI



**WALTHER PLAUMBORG
HANSEN
FORRETNINGSFØRER**

12 % GAVESTIGNING

Ved udgangen af december, hvor vi var midtvejs i regnskabsåret, havde vi modtaget 3,8 mio. kr. i gaver siden 1. juli. Vi er meget taknemlige for alle gaver, som sammenlagt beløber sig til 410.000 kr. - 12 % - mere, end vi modtog året før. Gaverne dækker alle udgifterne i første halvdel af regnskabsåret, så hjertelig tak til alle givere!

BRUG FOR YDERLIGERE STIGNING

Menighedsfakultetet fik et rekord stort hold studerende i efteråret, så udgiften til stipendier løber i dette regnskabsår op i 1 mio. kr.. Stipendierne udgør 40 % af en normal SU og uddeles, fordi de studerende ikke kan få SU.

Frem til 30. juni har Menighedsfakultetet brug for 3,7 mio. kr. for at dække udgifterne i dette halvår. Det er 700.000 kr. mere, end vi modtog sidste år. Det er en så stor udfordring, at vi for tiden ringer rundt til MF-bladets abonnenter for at samtale om, hvordan I kan hjælpe MF. Vi har allerede haft mange gode samtaler og håber, at I læsere oplever det samme.

GAVEINDTÆGTER gavebrev - gaver - kollekter

Pr. 31. december



Emner i relation til forbrug og forvaltning må sættes på programmet rundt omkring i kirker og missionsforeninger ved gudstjenester, møder og i bibelkredse. Vi må samtale med hinanden om vores forvaltning af de materielle ting. Vi må lære vore børn og børnebørn en ansvarlig holdning til den materielle overflod. Og det bør give genlyd langt ud i det almindelige samfundsliv.

Ingolf Hensch Pedersen (s.2)



BESTIL MF-BLADET

SMS "MF-bladet" til 21521044.