

'PÅ SØNDAG' 1. SØNDAG I FASTEN

MOGENS G. JENSEN

Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ « Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrk dig ned. For der står skrevet:

*Han vil give sine engle befaling,
og de skal bære dig på hænder,
så du ikke støder din fod på nogen sten.«*

Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹ « Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.« Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.

Matt. 4,1-11.

TROENS KAMPERFARING

TANKEN

Jesus er lige blevet døbt. Nu står han over for at begynde sin opgave som hele verdens frelser. Hvordan forbereder han sig så til det? Han søger ud i ørkenen, ud i stilheden, ud i det enkle liv. Han søger ind på ørkenens universitet. Her ude i ørkenen har mennesker gennem århundreder søgt indsigt, en indsigt som har formet dem og klædt dem på til den opgave, de stod over for. I dag søger mange ud på de forskellige pilgrimsruter og foretager en pilgrimsrejse for at søge stilheden, søge enkelheden, for at finde vej i deres eget liv. Her ude i ørkenen møder Jesus så Djævelen, der forsøger at få ham væk fra korsvejen.

TROEN

Hver gang jeg læser denne tekst, studser jeg over, at der står, at det var Helligånden, der førte Jesus ud i ørkenen for at blive fristet. Normalt tænker vi jo, at det er Satan, der leder os ind i fristelse. Men her er det Helligånden, der fører Jesus ud i ørkenen for at blive fristet. Gud frister ingen, siger Bibelen. Men alligevel tillader han, at vi mennesker bliver fristet. Igennem svære prøvelser og kampe trænes vi i den åndelige kamp, der står mellem Gud og Satan. Her får vi den nødvendige kamperfaring. Det er også her i ørkenen, jeg erfarer, at Djævelen er langt stærkere end jeg er, og at jeg er langt svagere, end jeg tror, jeg er. Det er ikke nogen særlig rar erfaring. Men den er til gengæld vigtig. For den fører frem til den anden erfaring, at når jeg falder, så falder jeg i Guds hænder. Han slår ikke hånden af mig trods mine fald.

Jesus var virkelig et menneske. Gud blev et menneske, da han blev født julenat. Derfor gav det også mening for Djævelen at friste ham. For han kunne fristes. Jesus var ikke en superhelt, der var hævet over al menneskelig svaghed. Det er ikke bare et skuespil, der foregår der ude i ørkenen. Jesus var virkelig fristet til at fravige vejen til korset. Han var fristet til at tage imod Djævelens generøse tilbud om at brødføde den sultende menneskehed ved at trylle sten om til brød. Han var virkelig fristet af at gøre indtryk på mennesker ved at kaste sig ud fra templets tinde, og han var virkelig fristet af at få al magt på jorden og i himlen. Det er en reel fristelse, Jesus bliver udsat for. Djævelens lokkemad var jo netop det, Jesus var kommet for. Vejen dertil var bare ikke i overensstemmelse med Guds vej, korsets vej. Djævelen ønsker af al magt at holde Jesus væk fra korset. Jesus må for alt i verden ikke ende sit liv med at dø på et kors. Det er det, der ligger bag Djævelens tre forsøg på fristelser. Det, Djævelen tilbyder ham, er en lille smutvej til at nå målet. Men det må ske uden om korset. For Djævelens skyld måtte Jesus hjertens gerne blive tilbedt af hele verden, hvis bare det kunne holde ham fra at gå op til Jerusalem og dø på et kors.

Men hvorfor er det så vigtigt for den onde at føre Jesus uden om korset? Djævelen ved, at det kun er ved korset, vi mennesker bliver sat frie af synden. For så længe han kan blive ved med at finde synder frem og konfrontere os med vores fortid og sige: 'Kan du huske dengang? Du tror da for alvor ikke, at Gud vil have noget med sådan en som dig at gøre?' Så længe han kan det, vil det lykkes ham at holde mennesker fra Gud. Men da Jesus dør på korset, bliver vores synder korsfæstet sammen med ham, og de bliver også begravet sammen med ham – som apostlen Paulus skriver i sit brev til romerne kap 6. Nu kan Djævelen ikke anklage os mennesker mere. Derfor er det så vigtigt for Djævelen at få Jesus på andre tanker end at dø på et kors.

Det er i og for sig ikke forkerte ting, Djævelen lovede Jesus. Jesus vil virkelig mætte de mange millioner sultne mennesker. Ikke lang tid efter denne episode i ørkenen, sørgede han for mad til 5000 mennesker. Her gjorde han virkelig sten til brød, nemlig ved at bruge et lille barns madpakke til at mætte menneskemængden med. Her gjorde Jesus det, Djævelen foreslog ham at gøre. Men han veg ikke uden om korset. Ligeledes fik Jesus også mange tilhængere, bare tænk på, hvor mange efterfølgere af Kristus der har været op gennem tiden. Men frem for at foretage et spring ud fra templets tinde, som nok ville imponere mennesker, men som ikke nødvendigvis ville føre til tro på ham, så gjorde Jesus sine tegnundere. Og hvad angår Djævelens tilbud om at give Jesus herredømmet over hele jorden, ja så viste Jesus sig som hele verdens herre påskemorgen, da han genopstod fra de døde. Men ikke uden om korset. Indholdet i alle tre fristelser er i og for sig tilforladelig nok. Men Jesus afslog Djævelens fristelse til at opnå disse tre ting uden om korset. Der findes ingen anden vej for Jesus til at blive verdens herre end ved at dø på et kors.

Jesu nej til Djævelen den dag i ørkenen var en sejr på hele menneskehedens vegne. Fordi Jesus sagde nej til Djævelen, kan vi også sige nej. Og når vi alligevel falder, kan vi rejse os på ny, fordi han sejrede på vore vegne.

UDFORDRINGEN

Er du parat til at møde Djævelens fristelser i dit liv? Har du meldt dig ind i kampen mellem Gud og Djævelen?