

1.søndag efter trinitatis

Luk. 16,19-31

Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englenerne båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.«

Opkald fra dødsriget

MOGENS G JENSEN

Tanken

Et af de emner, Jesus ofte tager op, er faren ved at være rig. Og han forsøger at råbe sine samtidige op ved at fortælle dem denne historie om den rige mand, der lever sit liv i vild luksus, mens han totalt ignorerer den fattige tigger, der ligger uden for hans dør. Da den rige mand dør, slår han øjnene op i dødsriget, som her er synonymt med helvede, hvor han pines meget. Han forsøger derfor at få Abraham, som er kommet i himmeriget, til at sende en advarsel til sine brødre, Men de behøver ikke noget opkald fra dødsriget, for de har jo Moses og profeterne som vejledere i dette liv. Dem kan de høre.

Troen

Fortællingen om den rige mand og Lazarus har givet inspiration til negro spiritualen 'Poor man Lazarus.' Her fortælles om de sorte amerikanske slaver, som ligger lige uden for den hvide slaveejers hus, og om hvordan de får lov til at spise sig mætte i

rester fra den rige slaveejers bord. Og vi tænker: 'Åh, det er kun retfærdigt, at også slaverne får lov at spise sig mætte. Den, der ler sidste, ler bedst.' Men hvor retfærdigt det end kan lyde, er det dog ikke pointen i Jesu fortælling. Den må vi finde et andet sted. Men hvad er så pointen med denne fortælling?

Lazarus er græsk for det hebraiske navn Eliezer, som betyder 'Min Gud hjælper.' Og det navn afslører forskellen på den rige mand og Lazarus. Mens den rige mand levede sit liv i sus og dus her på jorden, og alle kendte hans navn, når han spankulerede rundt i landsbyen i sit fine tøj, så kendte ingen navnet på den fattige tigger, der ligger uden for døren til den rige mands hus. Men Gud kender hans navn, nemlig: 'Min Gud hjælper.' Den rige mand har negligeret Gud, mens han levede, og havde nok i sin egen rigdom. Det afslører han ved at leve sit liv i frås og vellevned, men uden at skænke den fattige anonyme tigger lige uden for hans dør en tanke. Den rige mand har nok i sin rigdom, og derfor har han ikke brug for Guds hjælp. Det har derimod tiggeren Lazarus. Det navn rummer hele hans gudstro og hele hans liv. Derfor er deres skæbne allerede afgjort, mens de endnu lever her på jorden. Den rige mand har nok i sin store rigdom. Den fattige Lazarus har derimod brug for Guds hjælp. Jesus siger i sin store prædiken på bjerget: 'Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres.' (Matt. 5,3.) Hvorfor er de salige? Er det, fordi de er fattige rent materielt? Nej, de er salige, fordi de er fattige i ånden. Fordi de har brug for Guds hjælp.

Den rige mand ved godt, hvad der førte ham i fortabelse. Derfor beder han Abraham om hjælp til at advare sine brødre, som sikkert lever på samme måde, som han havde gjort. Han har gjort sig til herre over sit eget liv og har ikke haft brug for Gud, mens han levede. Han er godt klar over, at han ikke har den relation til Gud, som Lazarus har. Den rige mand levede for sig selv og døde for sig selv. Lazarus derimod levede med Gud og døde med Gud.

Hvordan kommer vi til at leve med Gud, som Lazarus gør? Svaret er, at det sker ved at lytte til Moses og profeterne, altså skriften, Guds ord. Det er det svar, Abraham giver den rige, men fortabte mand i dødsriget. Her hjælper nødopkald fra helvede ikke. Nej, hvis ikke vi omvender sig ved at læse Skriften, så hjælper intet mirakel. Ikke engang hvis en står op fra de døde og advarer imod fortabelsen. Vi har det, som vi har brug for, så vi ikke kommer i fortabelse: skriftens klare ordlyd. Lyt til den og indret dit liv, som Lazarus gjorde. Han havde brug for Guds hjælp. Og det samme har du.

Det er ellers noget af en påstand, Jesus her kommer med: 'Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.' Men han ved, hvad han taler om. Han stod selv op fra de døde, men hvad gjorde hans disciple? De tvivlede stadig. Selv da Jesus viste sig for dem efter sin opstandelse,

blev han mødt med vantro og skepsis. Disciplenes tro blev først forankret, da han i fyrre dag efter opstandelsen udlagde skrifterne for dem. Tvivlen skal ikke afvente undere, men søge Gud i Skriften.

Den rige mand bad om, at der blev sendt en advarsel til hans fem nulevende brødre. Men hvem mon har lyst til at forlade tilværelsen i Abrahams skød og begive sig ud på en rejse til dødsriget for at lække den rige, men fortabte mands læber? Det har ingen af os vel. Måske Lazarus, som har fået medlidenhed med den rige mand og ønsker at lindre hans nød ved at bringe ham lidt vand, som kan lække hans tunge.

Vi har hørt om Lazarus, hvis navn betyder 'Min Gud hjælper'. Og vi kender ham, der hedder Jesus, ham, hvis navn betyder 'Gud frelser.' Han er den, som har forladt sin himmelske tilværelse og er steget ned i dødsriget for at frelse det menneske, som beder om hans hjælp. Ham, som skrifterne og Moses fortæller og vidner om. Hvis du lytter til Skriften og indretter dit liv efter det, den fortæller dig, havner du ikke i fortabelsen, men kan hvile ud i fader Abrahams skød til evig tid.

Udfordringen

Har du brug for Guds hjælp her og nu, eller klarer du dig ved hjælp af din rigdom og dit eget gode navn?