

## 5. søndag efter trinitatis

*Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden.*

*Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!« Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.« For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået – ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.« Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.*

Luk. 5,1-11

### **En menneskefisker kaldes**

MOGENS G JENSEN

#### **Tanken**

Simon, eller Peter, som han også kaldes, har helt sikkert allerede kendt Jesus. I Luk. 4,38-39 hører vi om, at Jesus er gæst i Simons hus, og at han ved den lejlighed helbreder Peters svigermor. Jesus beder om at låne Peters båd, så han kan tale til folkeskarerne. At sidde i en båd og undervise er at bruge naturens eget højtaleranlæg, idet lyden bæres syv gange bedre over vand end over land. Samtidig kunne alle se ham, mens han talte. Dagen er fra gammel tid kaldt Aposteldagen, fordi Jesus her kalder Peter, Jakob og Johannes til apostle. Jesus kalder dem til at blive menneskefiskere. 'Mester, vi har slidt hele natten', (på græsk kâpian - slide) og det er nærmest et specialord for arbejdet i og for menigheden (jf. Rom. 16,10).

#### **Troen**

Egentlig generer Jesu ord om at gøre os til menneskefiskere mig lidt. Jeg bryder mig ikke om at skulle lokke nogen i et net. Det lyder lidt som bondefangeri At

sammenligne mission med menneskefangst virker ikke tiltalende. Bliver fiskene ikke revet ud af deres livselement og dør ved at gå i nettet?

Lad mig bruge et billede. Lad os forestille os, at en olietanker springer læk ude på havet, og olien fosser ud. For at redde fiskebestanden sætter man en masse trawlere til at fange så mange fisk som muligt og sætte fiskene ud i rent vand igen. Så er det pludselig ikke så forkert at fange fisk. På samme måde er vi også truet på livet, og vi overlever kun, hvis vi bliver fanget og sat ud igen i rent vand.

Jesus er færdig med at holde sin tale til menneskeskaren. Derefter vender han sig imod Peter og giver ham den besked, som må have lydt helt forrykt i den erfarne fiskers øre: 'Læg ud på dybet.' Hvem kaster vel garnet ved højlys dag? 'Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.' Og mod al erfaring bliver det en overvældende fangst. Dette får Peter til at falde på knæ for Jesus og udbryde: 'Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.' Dette under får Peter til at skælve og undre sig. Han aner, at Gud er på færde her. Det betyder ikke nødvendigvis, at Peter anser sig for særligt syndig sammenlignet med andre, men han har mødt den hellige, og derfor må han bede: 'Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.' Det er fascinerende at møde den hellige Gud. Men det er også skræmmende.

Denne oplevelse forandrer totalt de tre mænds liv. De forlod alt og fulgte ham. Verbet 'at følge' er en betegnelse for discipelskab. At følge Jesus betyder, at man bryder op fra sin familie og arbejdsmæssige baggrund for at dele skæbnefællesskab med Mesteren. Denne særlige efterfølgelse gjaldt de 12 apostle. Men rundt om denne flok viser der sig i Ny Testamente en anden flok disciple, som ikke forlader familie og arbejde, men som forbliver i deres sociale sammenhæng og bistår Jesus og hans 12 disciple med praktisk og økonomisk støtte.

Peter kaldes, og vi kaldes. Det er Jesus, der tager initiativ og kalder. Det er ikke mig, der ansøger om et job. Nej, her lyder et 'Følg mig', som er så stærkt, at det ikke er til at modstå. Hvor mennesker møder Guds hellighed, bliver reaktionen: 'Gå bort, vi to passer ikke sammen.' Men Jesu reaktion lyder: 'Jo, vi to passer netop sammen.' Jesus ved alt om Peter, alligevel kalder han Peter.

Jesus kalder mennesker fra deres hverdag til at tjene ham i andre menneskers hverdag. Som Jesus spørger efter Peters båd, sådan spørger han os efter vores båd, vores bil, vores pung, vores tid, vores nærvær. Efter at have mødt den hellige Gud bliver alt anderledes for de tre fiskere. De forlader hjem og job. Men han sørger også for den, han kalder. Det viser den store fiskefangst. Med den vil han vise, at når han kalder Peter til at forlade familie, hjem og arbejde, så sørger han alligevel for sin discipel.

Peter var afhængig af Jesus. Peter har virkelig brug for Jesu hjælp efter at have fisket forgæves hele natten. Men at Jesus også gør sig afhængig af Peter, overrasker os måske. Jesus har jo brug for Peters fiskerbåd. På samme måde har Jesus gjort sig afhængig af os. Afhængig af, at vi vil hjælpe ham med at forkynde Guds ord, afhængig af, at vi vil give afkald på noget, der er vores, for at følge ham.

For Peter og co. blev denne dag et nederlag for deres faglige og menneskelige stolthed. Men Jesus åbnede nye muligheder for dem ved at kalde dem væk fra alt det, de troede, de skulle bruge deres liv på og ind i en anden og meget anderledes tjeneste.

### **Udfordringen**

Hvis ikke du skal opgive din familie eller dit job, hvad er det så, du skal give afkald på for at følge Jesus?