

8. søndag efter trinitatis

Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter.

Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet demoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I, som begår lovbrud!

Matt. 7,15-21

Bedøm ånderne

MOGENS G JENSEN

Tanken

Talen om de falske profeter forudsætter, at der også findes ægte profeter i urkirken. De ægte profeter er menighedens åndsbevandede sjælesørgere, der helt konkret siger, hvad menigheden skal gøre i den aktuelle situation. Profetisk tale står højt på listen over nådegaver i urkirken. I Ef.2,20 omtales profeterne lige efter apostlene. Vi skal tage os i agt for de falske profeter, siger Jesus. Når han siger, at de kommer forklædt i fåreklæder, sigter det muligvis til Gammel Testamente, hvor en profet er kendetegnet ved at være en mand med langt hår og med et læderbælte om livet (2. Kong. 1,8). Fåreklæder antyder altså, at vi her befinder os i billedet om menigheden som en fåreflok. Og når det siges, at de falske profeter kommer forklædt som fårehyrder, er det et udtryk for, at de kommer fra menighedens egen midte. De falske profeter er altså vanskelige at skelne fra de ægte profeter, for i det ydre ligner de hinanden.

Troen

Jeg husker, engang jeg som sekretær i Kristeligt Forbund for Studerende skulle holde en bibeltime om nådegaver på en Discipeltræf-lejr. Jeg sad om morgenen og forberedte mig en sidste gang. Da var det, som om Helligånden sagde til mig: 'Sig det her, Mogens. Det er det, jeg vil have sagt til denne forsamling.' Og det gjorde jeg så fuldt forvisset om, at det var Helligånden, der talte gennem mig. Jeg var ikke mere end lige kommet ned fra talerstole, førend en god kollega og min generalsekretær stillede op foran mig og

påpegede det forkerte i det, jeg havde sagt, men som, jeg troede, var Helligåndens tale. Ydmygende, men lærerigt.

I det eksempel finder nådegaven til at bedømme ånder i funktion. (1. Kor 12,10). Er det, der siges om Gud, Jesus og Helligånden i overensstemmelse med apostlenes forkyndelse? Profetiens nådegave og nådegaven til at bedømme ånder er derfor en vigtig menighedsfunktion. Det medfører ikke, at enhver forkert tale i forkyndelsen betyder, at vedkommende er en falsk profet.

En måde at afsløre de glubske ulve på er at se, om de beder om penge for deres tjeneste. Det gør en sand profet nemlig ikke. Denne fare er også aktuel hos os i dag. Vi kender nok eksempler på helbredelsesprædikanter, hvis skjulte formål er at samle så mange penge ind som muligt. Og der er præster, som til dels er præster for pengenes skyld, den billige bolig og den gode pension. Er der penge involveret i de åndelige aktiviteter, er det et faresignal om, at her er der måske tale om en falsk profet.

Et andet kendetegn på en falsk profet er, at han hele tiden forsøger at knytte mennesker til sig. Og vi må spørge os selv, om vi samler mennesker om den korsfæstede Jesus, eller om vi samler mennesker om vort eget navn. En sand profet må hele tiden bede: 'Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje. Ikke mit navn, Herre, men dit.'

Et tredje kendetegn er virkningen af disse profeters forkyndelse. Jesus siger: 'I kan altså kende dem på deres frugter.' Frugterne afslører dem. På afstand kan man ikke se forskel på en tornebusk og en vinranke, en høj tidselplante og et figentræ. Men en undersøgelse af deres frugter, afslører hvilket træ der er tale om. Ligeledes er det ikke altid let at se forskel på et menneskes egne frugter og Helligåndens frugter. Jesus synes dog at forudsætte, at de falske profeter til sidst bliver afsløret. Deres sande væsen vil blive synlig en dag. Selv om de lige nu fremtræder som en af flokken, så er de dog ulve i fåreforklædning. Det tager tid at lade frugterne afsløre, hvilket træ de stammer fra. I første omgang kan de se ens ud. Først når frugterne er modne, kan det lade sig gøre at skelne de ægte Åndens frugter fra de menneskelige plagiater. Derfor bør vi lytte til Jesu besindighed i lignelsen om den onde, der sår ukrudt i bondens hvedemark (Matt. 13,24-30). Tjenerne er straks villige til at gå ud og rive ukrudtet op med rode. Men Jesus siger til dem, at de skal tage den med ro og vente, indtil høsten er moden, for går de for rask til værks, kan de risikere at rive noget af hveden op også. Giv tid og lad det hele modnes, så kan du se forskel på hvede og ukrudt. Vi skal tage os i agt for de falske profeter, men vi skal overlade til Gud at skelne mellem ukrudtet og hveden. Gud skal foretage den endelige dom.

Det luskede ved de falske profeter er altså, at de til forveksling ligner de sande. De bruger de rigtige ord. Men lad dig ikke narre af, at falske profeter ikke kun siger forkerte ting. De kan tale fromt og rigtigt om frelsen ved nåde alene, men samtidig leder de vild, når det gælder Ny Testaments vejledning i, hvordan det kristne liv skal leves. Ja, i den

falske profets mund kan det ligefrem blive fremstillet som selvretfærdighed og fornægtelse af Guds nåde, hvis man beder til Gud eller kæmper mod en synd i sit liv. Kun ved at leve tæt på Guds ord, deltage i det kristne fællesskab, bede og læse i Bibelen, kan vi opøve evnen og skærpe nådegaven til at kende den forkyndelse, som har Guds gode frugt i sig.

Udfordringen

Søger du at gøre din himmelske faders vilje? Kan du få øje på gode frugter efter den forkyndelse, der lyder i din menighed?