

Fastelavns søndag

Han tog de tolv til side og sagde til dem: »Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå.« Men de fattede ikke noget af dette; det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt.

Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi.« Da råbte han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!« De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: »Davids søn, forbarm dig over mig!« Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Han svarede: »Herre, at jeg må kunne se.« Og Jesus sagde til ham: »Bliv seende, din tro har frelst dig.« Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud.

Luk. 18,31-43

Se, vi går op til Jerusalem

MOGENS G JENSEN

Tanken

Vi forlader nu optakten til fastelavn og begynder vandringsen op imod Jerusalem, hvor Jesus skal lide, dø og opstå igen. Som kilometersten står Jesu forudsigelser om sin lidelse og død på hans vej, og denne er den tredje i rækken. Hver gang bliver de mere og mere detaljerede, og i dag siger han lige ud til sine disciple, hvad formålet er med, at han kom her til vores jord. Fastelavnstid er fastetid, og fastetid er forberedelsestid. Vi forbereder os til påske. Den klassiske gudstjenestes led er hele vejen igennem stærkt inspireret af Bibelen. Et af de led hedder Kyrie, og stammer fra teksten her, hvor den blinde tigger beder. 'Kyrie eleison', som betyder 'Herre, forbarm dig over mig.' Denne bøn kan vi med god grund gøre til vores bøn her i fastetiden.

Troen

Lidelse og død kom ikke bag på Jesus. Gang på gang fortæller han sine disciple, at han skal dø i Jerusalem. Han vidste det på forhånd. Det var jo derfor, han var kommet her til Jorden. Men disciplene var langsomme til at forstå, hvad han sagde. Og nu samlede han dem for at gøre dem det klart, at nu er hans lidelse og død nært

forestående. 'Se, vi går op til Jerusalem,' til nedværdigelse, til hån og spot, til ufattelig lidelse og død. Det er det, Jesus nu går ind til. Det er jo derfor, Gud er blevet menneske. Jesus ved, at hans skæbne er at være offerlammet, der slagtes.

Ville der være noget at sige til, hvis han i den situation ikke har overskud til andre end sig selv? Og disciplene har i hvert fald fattet så meget, at Jesus må have ro. De vil beskytte ham nu i denne afgørende time, og så skal en blind tigger ikke forstyrre deres mester og herre. Han er jo på vej til Jerusalem til noget afgørende.

Det var der også en anden, der var engang. Det havde Jesus fortalt. Vi husker, hvordan en mand ifølge Jesus var blevet overfaldet, og både en præst og en Levit gik uden om i en stor bue, for de havde noget vigtigt at gøre i Jerusalem. De skulle op for at ofre et dyr for menneskers synder. Og det måtte ingen og intet forstyrre dem i. Det er vigtige ting, der står på spil.

Men det sande Guds lam, ham som skal give sit eget liv for alle menneskers skyld, han har både tid og hjerterum for en blind tigger. Da han, den blinde tigger, beder Guds offerlam om at standse, så gør han det. 'Se, vi går op til Jerusalem' - ja, men vent lige et øjeblik. Han standser og bøjer sig ned mod den blinde tigger. Vores herre Jesus har nemlig altid tid til at blive forstyrret af et lille menneske. Det er jo netop mennesker som den blinde tigger, Jesus er på vej til Jerusalem for at frelse. Derfor er det ikke tilfældigt, en pludselig indskydelse af Jesus, at standse. Det er derfor, han er kommet. Han er jo kommet for at standse op ved netop en tigger som ham her. Var Jesus ikke standset, hvad vil hans målrettede gang mod Golgata så være værd? Det er konkrete mennesker, han lider, dør og opstår for.

Her finder vi sammenhængen mellem de to afsnit i vores beretning i dag. Den blinde tigger er det menneske, Jesus er på vej til at frelse ved sin død på korset. Her fornemmer vi evangeliet i dag. På Jesu vej i dag sidder der ikke bare en, men en lang række af blinde tiggere. Vi kender endda deres navne, for det er dig og mig og os allesammen. Og vi er blinde. Vi, som kan se helt op til de fjerneste stjerner og kan se ned i det mindste molekyle, vi kan ikke se den Gud, der har skabt det hele, den Gud, som er hele universets åndedrag.

'For i ham lever vi, ånder vi og er vi ...' siger Paulus i ApG 17,28. Det vil sige, at hvis Gud ikke var til, ville vi heller ikke være til. Og det er vores blindhed, at vi kan finde på at diskutere, om denne Gud, som vi helt bogstaveligt lever i, overhovedet findes. Det ville svare til, at fisk diskuterede, om havet var til. Det er denne blindhed, Jesus vil hjælpe den blinde tigger med. Og den blindhed han vil hjælpe os med. 'Se, vi går op til Jerusalem.' Det er en gåde for disciplene, hvad Jesus skal oppe i Jerusalem. Jerusalem er et farligt sted. Det er stedet, hvor man stræber ham efter livet. Alligevel vil han til Jerusalem. 'Åh, Jesus, hvorfor skal du til Jerusalem? Du

siger, du gør det, for at det, som er skrevet ved profeterne, skal opfyldes.' Kan et kors virkelig være meningen med dit liv? Hvordan kan et kors være Guds vilje? Hvorfor skal nogen lide, hvorfor må nogen lide for andres skyld? Hvordan kan Gud kræve dette offer? Hvad står der skrevet hos profeterne?

Jo, jeg ved det godt. De har skrevet om et genstridigt og gudløst folk. Et folk, som undertrykker den svage, og som hylder magt og undertrykker retfærdighed. Og det samme bor i mig. Også jeg er jo blind for, at Gud findes. Også jeg er en gudsfor nægter. I mit hjerte bor den samme skepsis og det samme oprør. Derfor er din gang til Golgata nødvendig, Jesus. Nu forstår jeg lidt mere af, hvorfor du vil til Jerusalem.'

Udfordringen

Har du set nødvendigheden af, at Jesus går op til Jerusalem?