

## Midfaste søndag

*Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet hertil?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.« Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?« Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.«*

*Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.« De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!« Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.*

Joh. 6,24-35

### **En forsmag på himlen**

MOGENS G JENSEN

#### **Tanken**

Omdrejningspunktet for evangelieteksten er folkets reaktion på Jesu bispisningsunder. At skaffe sig det daglige brød har gennem hele menneskehedens historie været et vigtigt arbejde, og sådan er det fortsat for flertallet af verdens befolkning. I dag er det sådan, at ca. 1/3 af verdens befolkning forbruger 2/3 af verdens ressourcer. 2/3 af verdens befolkning sulter, mens en meget lille procentdel har al den mad, man kan ønske sig og endog tager på i vægt og bruger milliarder af kr. på at slanke sig. Desuden er sult sammen med krig den hyppigste årsag til folkevandringer og til flygtningestrømme. Vi har nøglen til at løse verdens sultproblemer, hvis vi bare vil dele vores overflod med resten af verden. Der produceres mad nok til alle, hvis vi bare vil dele vores mad med de fattige. Alle fire evangelister gengiver bispisningsunderet. Det antyder, at det er et væsentligt under. Et under som peger ud over sig selv.

## Troen

Igen møder vi en af disse næsten surrealistiske samtaler mellem Jesus og hans tilhørere. De taler jo forbi hinanden. Jesus bevæger sig på billedplanet. Skaren derimod tænker på det konkrete plan. Og de er helt oppe at køre over, hvor fantastisk det er, at 5000 mennesker kan blive mætte af bare fem små brød og to fisk. De tænker på det, de lige har overværet, som et bespisningsunder og intet mere.

Jesus derimod taler om underet som et forsøg på at få skaren til at se mere end et brødunder, nemlig Jesus som livets brød. Det brød, der mætter menneskets åndelige sult, nemlig sulten efter mening og indhold, efter tilgivelse og Guds nåde. Skaren tænker: 'Yes, nu har vi fundet løsningen på vores sultproblem'. Jesus derimod ser sit under som et tegn på, at han er sendt fra himlen af Gud for at give dem evigt liv.

Jesus ynkes over de stakler, der ikke havde noget at spise den dag. Men han vil et spadestik dybere. Han vil have skaren til at forstå, at han er livets brød, det brød, som mætter til evigt liv. Skaren fokuserede på det under, at 5000 mænd plus kvinder og børn blev mætte af bare fem små brød og et par fisk. Det er i sig selv også et kæmpeunder. Fantastisk! Men bag underet så de ikke, at bespisningsunderet var et tegn på, at Jesus er det brød fra himlen, som er kommet herved for at give liv til verden.

Jeg kan sagtes genkende det fra mig selv, at Guds dagsorden er en anden end min. Jeg bruger meget tid i min bøn på at tænke på og bede for det, som hører denne verden til. Mine bønner kommer ofte til at cirkle om det, som jeg ønsker Guds velsignelse til. Ofte lyder mine bønner sådan her: 'Kære Gud, hjælp mig denne dag. Hjælp mig på arbejde, og lad mig nå at hente børnene, inden de skal til sport. Hjælp mig også til at få klaret indkøbene. Kære Gud, lad regningen på min bil på værkstedet ikke blive for høj, sådan at den helt ruinerer os. Og Gud, må jeg også få kræfter til, at vi mødes i bibelkredsen i aften. Amen.'

Jeg er så optaget af det, som hører denne verden til. Men Jesus er optaget af at give mig et tegn, for at jeg skal få øjnene op for, at han er livets brød, og at han har åbnet døren til sit rige på vid gab for mig.

Men bliver det ikke verdensfjernt sådan at fokusere på det rent åndelige? Tvært imod, tror jeg, for jo mere jeg fokuserer på, hvordan jeg får del i Guds mange gode gaver og velsignelser, desto mere selvoptaget vil jeg let blive. Modsat går det, når jeg fokuserer på Jesus. Når jeg opdager, at han er livets brød, og at han alene kan mætte mit livs sult, så er der en chance for, at jeg kan løfte mit blik fra mig selv og rette det mod min næstes behov.

‘Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.’

En mand havde været ude at løbe, og sad nu på en bænk i parken og hvilede ud. Her får han øje på en indvandrerfamilie, der sidder og griller. Pludselig rejser af de voksne mænd sig og kommer over til den trætte løber, giver ham et dejligt grillspyd og siger med et smil: ‘Det her er til dig.’ Det ene grillspyd var ikke nok til at mætte ham. Alligevel følte han sig mæt indvendig. Det ene lille grillspyd var som livets brød for ham. Han følte sig indhyllet i et større fællesskab, og hans træthed blegnede i lyset af denne kærlighedshandling.

(Fra bogen ‘Noget på hjerte’, prædikener over anden tekstrække.)

Nadveren er et ganske lille måltid, som rent fysisk ikke kan mætte mig. Men samtidig er den et kærlighedsmåltid, som mætter mig åndelig set, for det er Jesus, der giver sig selv i dette måltid. Jesus som livets brød. Derfor kan nadveren stille vores dybeste sult og tørst. Tænk sig et overskudslager af forråd, der ligger og venter på os. Tænk sig det lille brød og den smule vin – her er nok til et helt liv.

### **Udfordringen**

Går du glip af noget af Guds velsignelse, fordi du i dit fokus på din verdens behov og problemer overser det livets brød, som Jesus vil give dig?